

מרתון בלימודי ארץ ישראל



חוברת זו מוקדשת לזכרו של עדיאל צובנר ז"ל,
מאוהבי ומטיילי ארץ ישראל.

בית-הספר העל יסודי העירוני המסורתי כי"ח ע"ש ז'ול בראונשוויג

"קוֹם הַתְּהִלָּךְ בְּאֶרֶץ לְאֶרְכָּה וּלְרַחֲבָה"

(ברא' י"ג, 17)

תעודת הערכה

תשס"ה

מוענקת לתלמידה

על השתתפותה בחידון ארץ-ישראל
שנערך בבית-הספר
לזכרו של
עדיאל צוובנר.

ד"ר אבי לבסקי

דפנה שמר

טופז איזיקוביץ

עדה משגב

מנהל בית-הספר

משפחת צוובנר

רכות השכבה

מחנכת הכיתה

רכות גיאוגרפיה

דבר משפחת צובנר

עדיאל נודע באהבתו לנופי הארץ והנגב במיוחד. הוא טייל ברחבי הארץ חרש את הנגב, לאורכו ולרחבו, למד וחקר אותו מבחינה גיאולוגית וארכיאולוגית והכיר ואהב את נופו המדברי.

בחיי היום-יום ישם עדיאל את הערכים בהם האמין ובהם; התנדבות למען הכלל, עזרה לזולת ועבודה פיזית, ושאף להתיישב בנגב ולהגשים שם את כל מה שהאמין בו, וכצעד ראשון נרשם ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע.

עדיאל היה חובב טבע, טיולים וספורט אתגרי מושבע. הוא טייל ברחבי הארץ והעולם עם תרמיל על גבו, ברגל או ברכיבה על אופני ההרים שלו, וטיפס על צוקים ומצוקים באתרי טיפוס בארץ, באירופה ובמזרח הרחוק.

שמירת איכות הסביבה היתה בנשמת אפו של עדיאל, ובחיי היום יום, כמו גם בטיוליו, הקפיד על מיחזור מים, איסוף פסולת פלסטיק ושימור הטבע וסביבתו.

עדיאל מצא את מותו בחודש אפריל 2003, בחיק הטבע אותו כה אהב, בעת שצלל לתוך מעיין באזור בר-ג'ורא שבמבואות ירושלים.

מאות הקילומטרים אותם צעד עדיאל בטיוליו בארצות השונות, תמיד החזירו אותו לאהבותיו האמיתיות – משפחתו, חבריו, ארץ ישראל והנגב.

בשיחת נפש שערך עם אחד מחבריו הרבים, לאחר שחזר ארצה מאחד מטיוליו במזרח הרחוק, אמר עדיאל:

"בכל צעד אותו צעדתי במקומות נפלאים בהרי ההימלאיה,

בהודו או במקומות אחרים בהם טיילתי, תמיד הרגשתי

שמשהו חסר. האדמה עליה דרכתי - לא היתה שלי."

ישראל בכלל והנגב בפרט היו חלק מהויותו של עדיאל והוא גם היה חלק בלתי נפרד מהם.

אנו, משפחתו של עדיאל, רואים בפרוייקט מרתון בלימודי ארץ ישראל של ביה"ס המסורתי תרומה חשובה לחינוך הנוער לאהבת והכרת הארץ נושאים שהיו כה קרובים לליבו של עדיאל.